

# Jacob Wallenberg och gudsnamnet



Jacob Wallenberg (1746-1778) var ostindiefarare, präst och författare och som använde gudsnamnet Jehova i sina "Samlade skrifter" 1769



SAMLADE SKRIFTER  
AV  
JACOB WALLENBERG

UTGIVNA AV  
NILS AFZELIUS

FÖRSTA DELEN



På sidan 314 finns gudsnamnet Jehova

den utfattige Apollo finner sin föda, och musan ger honom bröd, då han saknar tänd-  
der i sin gom. Men Gud styr allt och jag lämnar mina bekymmer åt Jehova. »Ödet  
skall nog finna sin väg», som den store Vergilius sade.

Med en tjänare sände jag ett brev till den högstämde Nicander i Vik. Han läste det  
och skrattade därvid, han förstod och tycktes ta till sig berömmet. Han kände igen  
avsändaren – jag satte dit ett tecken i stället för mitt namn.

Om jag frambringar någon sång med min obrukade skaldeflöjt, må den då behaga  
dig; min kithara skänker jag dig hel och hållen, ansenlige beskyddare. Ty antingen  
kommer min musa att förhålla sig tyst, eller också kommer hon att bruka sitt plekter  
endast i ditt sällskap.

Till din gemål, dina barn och din adjunkt sänder jag vänliga hälsningar, så hjärtliga  
som tillbörligt är.

**Bihang till breven (282)**

*Människan är ingen ängel.*

*Utför din plikt så väl som du kan och håll dig väl med din före detta herre.*

Då jag givit mig ut ett stycke i världen, såg jag danskarna och greps av medlidande;  
jag såg holländarnas flit och beundrade den; jag såg fransmännens lyx och älskade  
den; jag såg engelsmannen och rös därvid. Nu återser jag helt kort hembygdens ljuva  
härd och förbereder en längre resa till Ostindien.

Man hatar en vän, vars ljus fördunklar ens eget; hur kan jag då älska dig, Lidén?  
Men hur, å andra sidan, kan jag hata honom, som på ett så ytterst vänligt sätt räckte  
mig en hjälpande hand sedan jag blivit rånad av banditer i London?

Vad det än må vara, kan du, vördade man, efter någon tid säga att du även bland  
kineserna har en vän.

Jacob Wallenberg, skeppspredikant på Ostindiska kompaniets skepp.  
London den 25 september 1769.